

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

februari 2021						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	1	2	3	4	5	6

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
31	1	2	3	4	5	6

Politie & Boa's



In Nederland werken ongeveer 23.700 Boa's (Buitengewone opsporingsambtenaren). Vaak werken ze bij de generieke opsporing; daarnaast ook als handhavers op straat en in het OV en als leerplichtambtenaar. De Boa's werken samen met zo'n 50.000 agenten voor een veilig Nederland. Ten tijden van corona met extra regels is dat geen makkelijke baan. De normale wetten en regels zijn vaak wel bekend en worden door de meeste Nederlanders nageleefd. De extra regels leveren echter veel weerstand en soms verwarring op.

Door gebed kunnen we het werk ondersteunen:

- We danken voor de mensen die dit werk gekozen hebben. We vragen of God de gezinnen van deze mensen wil zegenen
- We bidden voor de nieuwe, jonge agenten met nog weinig ervaring. Het is geen gemakkelijke tijd om het vak onder de knie te krijgen, en we vragen of God ze wil helpen wanneer er veel van ze wordt gevraagd
- We bidden voor wijsheid en kracht bij nieuwe handhavingssystemen, zoals met de nieuwe avondklok

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
7	8	9	10	11	12	13

(Ex-)gedetineerden

Laten we deze week bidden voor de in- en uitgezetenen, de mensen die een échte lock-down aan den lijve ervaren of ervaren hebben. Zie hen als jezelf. De gevangensmuren zijn dik, maar het lijntje tussen hen en jou is dunner dan je denkt. Zij hebben net als jij een lichaam, relaties, dromen, schaduwzijden, geloof, talenten. Kortom, bid voor hen als voor jezelf. Graag uw gebed voor:

- Ingezeten: gezondheid (corona heeft extra impact binnen de muren), groeien in geloof, hoop en liefde, bescherming voor hun gezin, omzien naar medegevangenen
- Geestelijk Verzorgers: nieuwe predikant in de blue band Jeannette Westerkamp, goede verstandhouding met directie, evangelie van bevrijding belichamen
- Uitgezeten: buddies, naar de kerk blijven gaan, trouw blijven aan goede voornemens
- Maatschappij: geen wij/zij-denken en geen verdere veroordeling, de nodige hulp bieden

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
14	15	16	17	18	19	20

Immerloo

De wijk Immerloo ligt in Arnhem-zuid aan het Immerloo Park en de Immerlooplas en wordt gekenmerkt door een zestal grote flats aan een drietal pleinen met aan de randen enkele stroken laagbouw. Door de wijkopbouw van voornamelijk hoogbouw heeft Immerloo de hoogste bevolkingsdichtheid van alle deelwijken van Arnhem. Immerloo huisvest ook het hoogste percentage inwoners met een niet-Nederlandse culturele achtergrond van alle wijken in Arnhem. Een [recent artikel in Vrij Nederland](#) meldt "Immerloo is de armste wijk van Arnhem... Driekwart van de bewoners is immigrant in de bijstand, de helft heeft schulden." Er zijn veel welzijnswerkers met hart en ziel werkzaam en ook zijn er mooie bewonersinitiatieven die samenkomen in het [Huis vóór de wijk](#).

Gebedspunten:

- Dat bewoners elkaar mogen vinden ondanks de ervaren armoede en taalverschillen
- Voor de diverse bewonersinitiatieven, dat er goede samenwerking is, ook met de professionals
- Voor plannen van de gemeente Arnhem om in de wijk verbeteringen aan te brengen



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
21	22	23	24	25	26	27

Mensen met een lichamelijke beperking

Zowel de gemeente Arnhem als het Arnhems Platform voor Chronisch zieken en Gehandicapten (Apcg) zetten zich in voor de gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking en een inclusief Arnhem. Voor deelname aan de samenleving, levenslang en levensbreed. Er zijn nog veel problemen op de weg daar naar toe, zoals: obstakels in de fysieke en sociale omgeving en onvoldoende gelijke rechten en kansen op deelname aan de samenleving. De corona-maatregelen geven extra druk voor deze groep. Dick Cochius, voorzitter van het Apcg meldt ons de volgende zorgen, speciaal in deze tijd: eenzaamheid, isolement en angst voor de toekomst.

Gebedsonderwerpen:

- Kracht voor deze groep om vanuit de huidige achterstand mee te kunnen doen in de stad
- Wijsheid en inzicht voor belangenbehartigers zoals het Apcg, dat ze mogen weten op welke manier zij de samenleving goed kan benaderen en beïnvloeden
- Voldoende netwerken, waardoor eenzaamheid en isolement worden voorkomen
- Dat kerken en geloofsgemeenschappen hen een volwaardige plek kunnen bieden

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

