

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

september 2021						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
5	6	7	8	9	10	11

Gehandicaptensport

Begin september zijn de Paralympics nog aan de gang. Topsport door mensen met een beperking. Sport helpt mee om mensen mee te laten doen in de samenleving. Ook in Arnhem.

De onderstaande gebedsonderwerpen hebben daarmee te maken:

- in september organiseert Vitesse Betrokken de G-trofee: een voetbaltoernooi voor (jong-) volwassenen met een verstandelijke beperking. Bidt dat deelnemers ervan genieten
- in Arnhem is de Invaliden Sportvereniging Arnhem (ISVA) werkzaam. Bidt voor alle activiteiten die ook voor meer verbinding zorgen
- BIO Vakantieoord heeft een speciale manege om mensen met een beperking te laten genieten van het rijden op paarden. Bidt voor de medewerkers en stagiaires die met de paarden en mensen werken

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
12	13	14	15	16	17	18

Alphacursus



Deze maand start op verschillende plekken in Arnhem en Velp de Alphacursus. Een cursus kennismaking met het christelijk geloof. Tien avonden met een maaltijd, een korte presentatie en gesprek aan de hand van bijbelse thema's. Meer dan andere jaren vindt er afstemming en samenwerking plaats tussen verschillende kerken. Dit najaar worden ook een 'youth-alpha' en een 'online-alpha' georganiseerd. Info en aanmelden: via [deze link](#), of [deze link](#).

Wilt u hier in de komende tijd regelmatig voor bidden?

- voor deelnemers: dat ze komen, dat er vertrouwen is, dat God in hen werkt, dat ze het mooie van het evangelie ontdekken, dat harten worden aangeraakt, dat mensen thuishoren bij God
- voor de medewerkers: dankbaarheid dat men elkaar gevonden heeft, en gebed voor harts-contact, voor geduld met elkaar, voor bescherming en voor besef van leiding door Gods Geest
- voor een passend vervolg voor iedereen die na de cursus verder wil: open kerken, open kringen en -vooral- open harten, zodat we met elkaar zorgzaam en opbouwend kunnen zijn in het navolgen van Christus

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
19	20	21	22	23	24	25

Medewerkers gemeente Arnhem



De afgelopen maanden waren er diverse berichten over de organisatie van de gemeente Arnhem, waaruit blijkt dat de organisatie het best moeilijk heeft. Dit is natuurlijk niet fijn voor de medewerkers en degenen die leiding geven aan de ambtelijke organisatie. Laten we bidden voor de medewerkers van de stad Arnhem, die dag en nacht klaar staan om er voor te zorgen dat we een stad hebben waar het mooi en veilig wonen is en waar we klaar staan voor elkaar en vooral ook voor degenen die dat nodig hebben.

- bid om wijsheid voor degenen die leiding geven en de organisatie de weg wijzen in deze turbulente tijd
- bid voor openheid en vertrouwen tussen de medewerkers
- bid voor een open en goede relatie tussen het (politieke) bestuur van de stad en de medewerkers en de organisatie waar zij verantwoordelijk voor zijn

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
26	27	28	29	30	1	2

Armoede in de stad

Ongeveer 15.000 Arnhemmers lopen het gevaar terecht te komen in een armoedesituatie D¹. Dat gaat veel verder dan het gebrek hebben aan geld. Soms hebben mensen schulden, waardoor ze hun huur of energierekening niet meer kunnen betalen. Kinderen zijn vaak de dupe doordat ze niet goed kunnen meekomen.

In Arnhem zijn diverse organisaties die helpen armoede te bestrijden.

Gebed:

- dank voor de diaconieën die vaak een laatste redmiddel zijn om mensen uit acute nood te helpen
- voor de professionals en vrijwilligers die contact hebben met mensen in armoede, om hen te helpen en te ondersteunen in hun situatie
- voor inwoners die kampen met armoede. Dat hun denken verandert: van de nadruk op het gebrek naar wat ze wel hebben en kunnen

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl



pioniersnetwerk
arnhem & regio