

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

oktober 2021

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

zondag

3

maandag

4

dinsdag

5

woensdag

6

donderdag

7

vrijdag

8

zaterdag

9

Dieren en hun verzorgers

4 oktober is het Werelddierendag. Een dag waarop dieren centraal staan. Voor christenen zijn dieren belangrijk. Zij zijn door God geschapen. De eerste mensen kregen de opdracht voor hen te zorgen. Verzorgers, artsen en beschermers zijn tegenwoordig opgeleid om te werken met dieren.

Gebod:

- Loop eens op straat en let eens op alle dieren die je tegenkomt. Dank God voor al die dieren die je tegenkomt en geniet ervan, of heb er respect voor
- Voor de verzorgers van dieren (dierenverzorgers in dierentuinen, dierenartsen, natuurbeschermers van natuurorganisaties). Dank voor hun liefde voor de dieren. Bidt dat ze op een goede manier en wijs met ze omgaan
- Bidt dat we respectvol omgaan met alle dieren

zondag

10

maandag

11

dinsdag

12

woensdag

13

donderdag

14

vrijdag

15

zaterdag

16

Kronenburg



De Arnhemse wijk Kronenburg is bekend vanwege het overdekte winkelcentrum. Eromheen ligt een vrij versteende wijk. Hoewel de wijk veel mogelijkheden heeft om te wonen, te winkelen en te werken, zijn er ook minder mooie kanten. De openbare ruimte functioneert hier niet goed, de samenhang tussen de verschillende delen van de wijk ontbreekt en er zijn sociale problemen zoals eenzaamheid. Er zijn plannen om de wijk mooier, groener, duurzamer, levendiger en sociaal sterker te maken.

We kunnen bidden:

- Voor oplossingen voor de sociale problemen en dat bewoners meer oog voor elkaar gaan krijgen
- Dat de fysieke veranderingen behulpzaam zijn voor beter wonen in de wijk

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
17	18	19	20	21	22	23

Rouwenden



Rouw is het verwerken van een verlieservaring. Bijvoorbeeld na het overlijden van een dierbare, na een stukgelopen liefdesrelatie of bij het verlies van een fijne werkring. Voor de verwerking van rouw staat geen vaste tijd en ook er is geen juiste manier. Het is een proces waar mensen heel verschillend doorheen gaan.

Laten we deze week bidden:

- voor mensen om ons heen die op dit moment pijn voelen na het verlies van een dierbare
- voor hen die niet komen tot een herwaardering van het leven of op zoek zijn naar een vorm om verder te leven
- voor hen bij wie het verdriet een lange tijd duurt of na jaren weer teruggekeerd is
- dat mensen hun verlies een eervolle plek weten te geven

Laten we behalve bidden, ook als Arnhemmers om elkaar heen staan en goede aandacht geven.

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
24	25	26	27	28	29	30

Schuldhelpverlening

In Arnhem wonen circa 3.000 mensen die een vorm van schuldhulp krijgen. Arnhemmers kunnen in de problemen komen door domme pech en/of verkeerd gemaakte keuzes. Schulden kunnen hoog oplopen en door stress en onoplettendheid kan zo'n situatie snel escaleren.

Schuldhelpverlening is erop gericht dat mensen met problematische schulden weer grip op hun financiën krijgen. Bij schuldsanering gaat al het inkomen naar schuldeisers en krijgt de persoon zelf een klein bedrag om van te leven. Na drie jaar schuldsanering en bij 'goed gedrag' wordt het restant van de schuld dan kwijtgescholden.

We kunnen bidden:

- dat geldzorgen niet te lang duren, zodat men het hoofd tijdig leeg krijgt voor een nieuw begin
- voor hulpverleners: preventie, tijdige signalering en goede hulp
- voor de mensen met schulden, dat ze niet kapot gaan aan de stress en dat ze verantwoordelijkheid leren nemen
- voor schuldeisers, voor wijze beslissingen en mildheid op zijn tijd

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

