

# Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

januari 2022						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
2	3	4	5	6	7	8

## Depressies en uitzichtloosheid

Aan het begin van dit jaar, midden in een lockdown, ervaren veel mensen uitzichtloosheid. Niet weten wat er gaat komen, gemis aan perspectief. Hierdoor kan depressie verergeren of ontstaan. We zien in Nederland meer depressie dan 2 jaar geleden. Hulpverleners hebben ook hun eigen zorgen, er dan zijn voor anderen terwijl het leven voor jezelf ook pittig is vraagt veel.

- we bidden voor mensen die depressie en uitzichtloosheid ervaren. Dat ze mensen om zich heen hebben die met hen zijn en begrip tonen
- we bidden en danken voor hulpverleners in de GGZ, zoals Pro Persona, en andere sectoren die om mensen met depressie heen staan. Dat zij de kracht hebben zelf op de been te blijven en hun grenzen te respecteren
- we bidden voor open oog en oor voor mensen die last hebben van uitzichtloosheid en depressie, misschien wij zelf wel, dat we elkaar als mens met veel verschillende kanten kunnen blijven zien

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
9	10	11	12	13	14	15

## Schoolleiders in Arnhem

Op verschillende manieren wordt er bestuurd en leiding gegeven in Arnhem. We willen deze week in het bijzonder bidden voor schoolleiders. De scholen starten weer, maar of het online of live is is nog onduidelijk. Er wordt veel schakelvermogen van hen gevraagd, elke keer weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden om kinderen en jongeren goed onderwijs te geven, te zorgen dat er voldoende leerkrachten en docenten met plezier voor de klas kunnen staan om te zorgen dat kinderen en jongeren zich volop kunnen ontwikkelen.

- we bidden voor creativiteit, flexibiliteit, verbindingskracht en doorzettingsvermogen voor schoolleiders in basisonderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs
- we bidden en danken voor de scholen in de wijk (bid voor de scholen in uw eigen wijk – kent u ze?) voor de leerkrachten en de kinderen
- we bidden en danken voor de HAN, ARTEZ, Larenstein en RijnIJssel, voor de directie en leidinggevenden van deze instellingen. Dat zij blijven zoeken naar manieren om bij studenten betrokken te blijven in deze belangrijke ontwikkelingsfase van hun leven

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
16	17	18	19	20	21	22

## Kerken werken samen in Arnhem

Er zijn veel verschillende kerken en geloofsgemeenschappen in Arnhem. Mensen beleven op verschillende manieren hun geloof en leggen verschillende accenten in hun geloofsovertuigingen en waarden. Gemis aan contact, aan gesprekken bij de koffie kunnen onbegrip en vooroordelen in de hand werken. Laten we dus met elkaar in gesprek blijven, leren zien dat verschillende belevingen en overtuigingen iets laten zien van de veelkleurigheid van God.

- we bidden voor verschillende kerkelijke stromingen in Arnhem, bid voor kerk die wat verder van je afstaat en verdiep je in hun manier van geloven. Wat raakt je hierin?
- we danken en bidden voor eenheid tussen kerken en geloofsgemeenschappen. We zijn aan elkaar gegeven en met elkaar verbonden in Christus. We bidden voor creativiteit om met elkaar samen te werken in alle verscheidenheid
- we bidden en danken voor samenwerking in de stad tussen kerken, moskeeën en sociale organisaties. We danken ervoor dat we allemaal naar het goede voor de stad en haar mensen verlangen en we bidden voor nieuwe mogelijkheden hierin samen te werken

### Kerken bidden samen in Arnhem

Deze week houden we de jaarlijks Week van gebed voor eenheid. Kijk voor het programma, voor de open kerken in Arnhem en Velp en voor de livestreaming op: [www.weekvangebedarnhem.nl](http://www.weekvangebedarnhem.nl)



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
23	24	25	26	27	28	29

## Medelanders uit het Midden Oosten

Dit jaar is het materiaal van de Week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten, het gebied waar de Bijbel ontstaan is en waar onze bronverhalen vandaan komen. Tegelijk een gebied met politieke onrust en een gebied waar veel nieuwe medelanders vandaan komen.

- we bidden en danken voor medelanders uit het Midden-Oosten, Syrië, Iran, Libanon enz. Mensen bij ons in de straat, op ons werk, of op school
- we bidden voor hen die in twee culturen leven, moeite hebben om te aarden in Arnhem en voor jongeren die in de clash komen tussen de verschillende culturen
- we bidden voor oorspronkelijke Arnhemmers, dat zij liefde, mededogen en wijsheid hebben en open staan voor de gastvrijheid van medelanders

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: [kalender@stadsgebedarnhem.nl](mailto:kalender@stadsgebedarnhem.nl)



pioniersnetwerk  
arnhem & regio