

# Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

september2022						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
4	5	6	7	8	9	10

## Basisscholen



Deze week beginnen de basisscholen weer. In Arnhem gaan 14.000 kinderen naar 58 basisscholen verspreid over de stad. Honderden meesters en juffen, ondersteunend personeel en bestuurders zijn hier actief.

- laten we danken voor zoveel mogelijkheden. Zoveel plekken waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en waar leerkrachten met passie hun kennis kunnen overdragen
- laten we bidden voor deze mensen dat ze met wijsheid en liefde ook een voorbeeld mogen zijn
- laten we met de kinderen danken dat ze mogen opgroeien en leren in een vrij en rijk land. We kunnen bidden voor de kinderen dat ze veiligheid ervaren en gemotiveerd aan de slag kunnen gaan
- laten we bidden voor vrede en een fijne sfeer op de scholen en in de klassen

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
11	12	13	14	15	16	17

## Huwelijken & relaties

Deze week willen we bidden dat Arnhemse echtparen vol vreugde met elkaar mogen leven en dat hun liefde mag blijven groeien de jaren door. "Heer, geef gehuwden de kracht om altijd eerlijk tegen elkaar te zijn, om altijd voor elkaar klaar te staan, om te luisteren en te helpen."

Relaties kunnen zo ontzettend kwetsbaar zijn. Laten we daarom ook bidden voor bescherming van onze huwelijken en voor hen die relatieproblemen hebben. En laten we bidden voor hen die, na een periode van strijd, nieuwe mogelijkheden hebben ontdekt om samen te leven. Tenslotte kunnen we ook bidden voor zovelen in Arnhem die alleen verder moeten, omdat ze zijn gescheiden of omdat hun levenspartner is overleden, we bidden voor hen: voor rust en aanvaarding en voor heling van gebroken harten.

- Dat we allemaal kracht ontvangen om open te staan voor de liefde van God en zo dienstbaar kunnen zijn aan elkaar!

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
18	19	20	21	22	23	24

## Studenten



Studenten zijn begin september weer gestart met hun opleiding. In Arnhem studeren zo'n 13.000 studenten aan de HAN, ArtEZ en van Hall Larenstein, daarna zijn er nog zo'n 12.000 RijnIjssel studenten. Hopelijk is er na de Corona tijd nu weer ruimte voor live colleges! Daarnaast is ook in Arnhem kamernood.

- bid voor studenten die in hun eerste jaar starten, dat ze kunnen aarden, vrienden kunnen maken en dat hun studie past
- bid voor flexibele mogelijkheden als het gaat om woonruimte voor studenten. Dat we als stad creatief kunnen zijn in het vinden van plekken waar mensen goed kunnen wonen
- bid voor latere jaars, dat ze hun studie weer op kunnen pakken, dat ze om kunnen gaan met alle druk die Corona gegeven heeft, dat er perspectief is voor dit jaar
- bid voor studenten, begeleiders en besturen. Dat ze goede prioriteiten kunnen leggen, aandacht hebben voor studenten en de sfeer en kwaliteit op opleidingen goed mag zijn

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
25	26	27	28	29	30	1

## Psychiatrische patiënten

Vroeger was het beleid voor deze groep erop gericht patiënten op te vangen in tehuizen ver weg van de samenleving. Nu wordt deze groep zo snel mogelijk woonruimte aangeboden in kleinere units in de wijken, zodat ze weer kunnen participeren in de samenleving. Voor sommigen is dit een uitkomst. Anderen kunnen er niet mee omgaan. Deze groep wordt aangeduid als "verwarde mensen" die overlast veroorzaken. Pro Persona is in de regio Arnhem de grootste organisatie.

Gebed:

- dat we hen blijven zien als mens met een beperking en hen niet in een hokje wegzetten
- een goede oplossing voor het probleem van verwarde mensen
- wijsheid en inzicht voor de hulpverleners



Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: [kalender@stadsgebedarnhem.nl](mailto:kalender@stadsgebedarnhem.nl)



pioniersnetwerk  
arnhem & regio