

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

december 2022

| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
|--------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

4

5

6

7

8

9

10

Advent



Advent, een tijd van hoop, verwachting en verlangen. De dagen worden korter, de avonden donkerder. Wachten op het Licht wat komt. Toelevan naar Kerst, vieren dat Jezus mens werd, geboren in een schuur. Deze weken nodigen uit tot verstillig, terugkijken: waar heb ik iets van God gezien in mijn leven, in Arnhem? En nodigen uit gastvrij te zijn: in het ontmoeten van de ander, kan ik zo maar Jezus ontvangen.

- bid voor Adventsvieringen op allerlei plekken in de stad, dat dit gastvrije vieringen mogen zijn
- bid voor mensen die opzien tegen deze donkere tijd, dat er licht mag komen
- kijk om je heen waar je hoop, verwachting en verlangen om je heen ziet in Arnhem en dank daarvoor

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

11

12

13

14

15

16

17

Eenzaamheid

De dagen in december zijn voor mensen die alleen zijn eenzame dagen. Donkerte en kou zorgen ervoor dat mensen die zwaarmoedig zijn daar nog meer last van hebben. Er zijn minder mensen op straat, iedereen zit binnen en dan kan de eenzaamheid mensen aanvlagen.

Bidt voor:

- initiatieven die eenzame mensen ondersteunen
- sociale organisaties als Leger des Heils, Stichting Rijnstad en Stichting Welzijn Ouderen, dat ze onderkennen welke mensen eenzaam zijn en goede ondersteuning kunnen geven
- kerken en christelijke organisaties, zoals de diaconieën, dat ze de juiste wegen en mensen weten om eenzaamheid tegen te gaan
- eenzame mensen zelf, dat ze liefde en warmte mogen ervaren

| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Winkeliers



Voor grote ketens en kleine winkels is december altijd een belangrijke maand geweest. Veel werd uit de kast gehaald om omzet te vergroten of soms het jaar financieel nog 'recht te trekken'. Hoewel webwinkels in opkomst zijn gekomen, hadden 'gewone' winkeliers altijd nog wel voldoende klandizie.

De afgelopen jaren is het zwaarder geworden. Terwijl omzet terugliep bleven de kosten onverminderd. Menig ondernemer kreeg het zwaar en moest -en moet- flink improviseren: ontslagen of dreigende ontslagen, hogere energiekosten, onderhandelen over winkelhuren, winkelsluitingen.

Laten we bidden voor winkeliers en personeel:

- voor oplossingen en herstel – bij tegenslagen
- voor rust en vertrouwen – bij zorgen die er zijn
- voor veerkracht en creativiteit – bij komende uitdagingen

| zondag | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Een warme Kerst

De kerstdagen worden gezien als dagen van warmte en liefde. In de koude dagen van eind december is het feest van licht en warmte zeer welkom. In deze moeilijke dagen, waarin steeds meer mensen ten gevolge van de energiecrisis de kachel niet of slechts laag aan hebben staan, is warmte plotseling een belangrijker aspect van kerst. Warmte is ook daar waar mensen bij elkaar komen en er onderling respect en acceptatie is. Het kind in de kribbe verwarmt ons hart, maar wil ook graag dat wij dat onderling aan elkaar doen.

Bidt voor:

- kerstinitiatieven zoals kerst-inn tijdens de kerstdagen
- het initiatief warme kamers van het Leger des Heils om buurthuizen langer open te houden, zodat bewoners niet in de kou blijven zitten, maar in hun buurt warmte ervaren

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl.

