

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

januari 2023						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

'23

week
van
gebed
voor eenheid

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

1

2

3

4

5

6

7

Het goede leren doen

Deze maand houden we ook in Arnhem weer de jaarlijkse gebedsweek voor eenheid, dit jaar is dat van zondag de 15^e tot en met zondag de 22^e. In een aaneengesloten serie gebedsuren en vieringen zoeken we onze God en elkaar. Elke dag kunnen we in een ander kerkgebouw of gebedshuis aan het gebed deelnemen. Zo hebben we allemaal de gelegenheid om Arnhemse broeders en zusters van buiten de eigen kring of kerk te ontmoeten. Het hele programma is te vinden op www.weekvangebedarnhem.nl

Verschillende thema's uit de gebedsweek komen ook in deze gebedskalender terug. De eerste week van het jaar bidden we aan de hand van deze tekst: *'Leer goed te doen. Zoek het recht'* (Jesaja 1:17).

We bidden:

- dat we als christenen verder kijken dan onze eigen kaders en zo onze naasten herkennen
- dat muren worden afgebroken die voor verdeeldheid zorgen
- dat we leren van elkaar, gedreven door oprechte liefde

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

8

9

10

11

12

13

14

Met vreugde recht doen

'De rechtvaardige vindt er vreugde in recht te doen, voor de boosdoener is het recht een verschrikking' (Spreuken 21:15).

Het geeft ons vreugde wanneer we streven naar het goede. Daarbij kunnen we ontdekken dat degenen die voordeel hebben van onrechtvaardige zaken zich hevig verzetten wanneer we deze zaken proberen aan te pakken.

Laten we deze week bidden voor allen in Arnhem:

- die hinder ondervinden van onrecht, zoals de slachtoffers van de toeslagenaffaire
- slachtoffers van racisme, seksisme en uitbuiting
- laten we bidden voor moderne profeten en rechtbrengers in onze stad; dat ze staande blijven wanneer ze door fake-news of onredelijk handelen hinder ondervinden

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
15	16	17	18	19	20	21

Wij (niet ik)

Deze week hebben we de interkerkelijke gebedsweek voor eenheid. Kijk voor de diverse gebedsuren en vieringen (elke dag van 15 t/m 22 januari) op www.weekvangebedarnhem.nl



Je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. (Micha 6:8)

- laten we bidden dat in Arnhem Gods koninkrijk zichtbaar wordt door (onze) daden van recht
- dat we trouw samen optrekken en dat meer anderen zich inspannen voor interkerkelijke samenwerking
- laten we niet ophouden met bidden voor een houding die ons past: nederig wandelen met God en nederig wandelen naast elkaar. Het gaat niet meer om onszelf, maar om God en om heel de kerk.

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
22	23	24	25	26	27	28

Zie de tranen van de onderdrukten

'Ik zag de tranen van de onderdrukten. Er is niemand die hen bijstaat' (Prediker 4:1). Laten we deze week onze handen vouwen en onze ogen openhouden en daarbij denken aan allen in onze stad die op welke manier dan ook miskent, discriminatie of onderdrukking ervaren. Laten we erkenning geven aan de pijn en niet vergeten te onderzoeken waar wijzelf herstel hebben te brengen.

- we bidden voor de benodigde heling voor de mensen die we het vaakst ontmoeten (zoals onze burens of onze collega's). En we bidden voor onszelf, voor heling en wegen naar herstel.

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
29	30	31	1	2	3	4

Liefde voor God

'Dat hebben jullie voor Mij gedaan' (Matteüs 25:40). Onze Heer Jezus leert ons dat wanneer wij zorgen voor en dienstbaar zijn aan de hongerigen, dorstigen, vreemdelingen, naakten, zieken en gevangenen, wij voor Hem zelf zorgen. Onze liefde voor God is niet te scheiden van onze liefde voor anderen. We kunnen in onze zorgzaamheid op de ander gericht zijn, maar altijd laat Christus dan zichzelf zien in degene die behoeftig of in nood is. Dat geeft besef van heiligheid en waardigheid bij al ons handelen.

In ons handelen en in ons gebed hebben wij een fijn (voor-)uitzicht, ook als we deze week bidden voor:

- de Energiebank - daar komen armoedebestrijding en zorg voor het milieu samen (<https://energiebankregioarnhem.nl/>)
- de Warme Kamers - daar bespaart een mens op zijn energierekening en is men minder alleen (<https://www.legerdesheils.nl/warmekamers>)

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

