

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

februari 2023

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	1	2	3	4

zondag

5

maandag

6

dinsdag

7

woensdag

8

donderdag

9

vrijdag

10

zaterdag

11

Kinderen in Arnhem

Eén op de acht kinderen in Arnhem groeit op in een gezin dat onder de lage-inkomensgrens leeft.

- bid voor genoeg ruimte voor de kinderen in de harten van die ouders die steeds weer moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen
- bid dat alle online netwerken geblokkeerd worden als er maar één haar van hen gekrenkt wordt
- bid dat de online straatcultuur van jongeren een cultuur van Eer wordt
- bid dat kinderen en jongeren door de cultuur van verdeeldheid en armoede heen prikken en dat er een verlangen in hen ontvlamt naar echtheid en liefde
- bid dat we samen in Arnhem ontdekken hoe we goed beschikbaar kunnen zijn en goede hulp kunnen bieden voor de kinderen die in lastige omstandigheden opgroeien
- bid dat kerk en overheid gevoeliger worden voor lange termijneffecten van armoede

Als wij goed zijn voor de kinderen laat Christus zich zien (Lucas 9:48)

zondag

12

maandag

13

dinsdag

14

woensdag

15

donderdag

16

vrijdag

17

zaterdag

18

De Laar

De Laar is een groene wijk in Arnhem Zuid waar vanaf 1974 veel Nederlandse gezinnen met kinderen gingen wonen. In de wijk zie je nu relatief veel ouderen die er sinds die tijd wonen. Er is gesignaleerd dat er weinig initiatieven zijn voor deze groep mensen en voor de toenemende groep statushouders. Wijkbewoners ervaren een toenemende isolatie en verloedering door overlast, drugs, De groeiende huisvesting voor arbeidsmigranten geeft op sommige plekken extra druk. Er is geen kerk in De Laar.

We kunnen bidden voor:

- meer positieve initiatieven voor verbinding in de wijk
- integratie tussen de eerste bewonersgroep en de nieuwkomers
- veiligheid in de wijk
- plekken waar christenen samenkomen of hun huis openstellen



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
19	20	21	22	23	24	25

Start van de lijdenstijd

Deze week begint met het feest van Carnaval. Een feest waarin als tegenhanger van het lijden humor en satire hoogtij vieren. In Arnhem worden de sleutels van de stad door burgemeester Marcouch tijdelijk en symbolisch overgedragen aan de vertegenwoordiger van de gewone burger: Prins Carnaval. Neem niet alle macht zo serieus, lijkt het feest te zeggen. Vanaf aswoensdag wordt alles anders en kijken we gedurende 40 dagen vooruit naar het lijden van Jezus. Een week dus van tegenstellingen.

Bidt:

- dat mensen op een goede manier mogen genieten van het Carnaval
- dat we bewust mogen worden van wat het lijden voor Jezus betekende
- dat wie gaat vasten kracht krijgt om het vol te houden



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
26	27	28	1	2	3	4

Mantelzorg



Het Arnhems Mantelzorg Akkoord heeft onlangs onderzoek gedaan naar de staat van mantelzorg in onze stad. Hieruit blijkt dat ten minste 30.000 Arnhemmers mantelzorg verlenen. Ongeveer een zesde van hen geeft aan zich overbelast te voelen. Redenen hiervoor zijn de druk op het mentale welzijn en het lastig vinden van een balans tussen de zorgtaak en andere taken in het leven. Arnhemse mantelzorgers zeggen meer begrip, waardering en praktische ondersteuning nodig te hebben.

We kunnen bidden voor begrip en steun van stadsgenoten naar alle Arnhemse mantelzorgers. Dat wij als gemeenschap om hen heen mogen staan. Ook kunnen we bidden voor nieuwe manieren waarop mantelzorgers, ondanks de groeiende werkdruk en het personeelstekort in de zorg, zich ondersteund mogen weten in praktische zin. Tot slot kunnen wij danken voor hen die mantelzorg verlenen, en daarbij een belangrijke taak vervullen in het omzien en zorg dragen voor elkaar in onze stad.

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl



pioniersnetwerk
arnhem & regio