

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

mei 2023

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

30

1

2

3

4

5

6

Vrede & Vrijheid

De week van 4 & 5 mei staat in het teken van het herdenken van slachtoffers van oorlogsgeweld en het vieren van vrede en vrijheid. Wij willen tijdens deze week daarom gezamenlijk tot God bidden voor de vrede en vrijheid in onze stad. We kunnen danken voor de vrede die er heerst op de plek waar we wonen, en in het bijzonder voor de veilige plek die Arnhem mag zijn voor nieuwkomers die te maken hebben gehad met oorlogsgeweld.



We mogen bidden:

- dat de vrijheid door ons als stad mag worden gekoesterd en gewaarborgd, en dat het herdenken van slachtoffers van oorlogsgeweld een blijvende plek in mag nemen
- voor alles wat plaats mag vinden op 4 mei. Zoals gewoonlijk worden er in Arnhem op 4 mei bloemen gelegd bij monumenten, en vind de dodenherdenking plaats op het Audrey Hepburn plein
- dat jong en oud verbonden mogen zijn in het verlangen naar vrijheid en vrede

zondag

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

7

8

9

10

11

12

13

Heijenoord

Deze Arnhemse wijk ligt tussen het spoor en de Amsterdamseweg. Mooi gelegen dus, veel groen, in heuvelachtig gebied. Niet ver van de stad, maar wie naar Heijenoord gaat moet wel klimmen! Tot de wijk hoort ook het Landgoed Rosorum. De wijk bestaat merendeels uit koopwoningen, 20% is verhuurd. De wijk heeft een evenwichtige leeftijdsopbouw. Van de ca 1200 inwoners zijn er ca 180 65+. Een bijzonder buurt, vlakbij is Het Dorp, dat in transitie is. Niet alleen mensen met een beperking komen er te wonen, zoals nu, maar de bevolking wordt meer gemengd. Zo op het oog is het dus wel prima in Heijenoord. In Heijenoord staat ook een kerk: de Sionkerk van de Pinkergemeente Filadelfia Arnhem. De kerk wil van betekenis zijn in de wijk. Onderwijs en gezondheidszorg is dichtbij. Jawel, maar er zijn ook hier wel moeiten en zorgen.

Gezondheid: 14% noemt zich roker, 86% noemt zich drinker en 45% vindt zichzelf obees. 16% van de wijkbewoners (200 mensen) is hier mantelzorger. Vervuiling, overlast en inbraken komt in de wijk ook voor.



We kunnen bidden voor:

- kracht voor de mantelzorgers
- zegen over het werk van de Filadelfiagemeente
- groei in verbinding en veiligheid in de wijk

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
14	15	16	17	18	19	20

Jongeren in psychische nood

Uit onderzoek van GGD's en RIVM blijkt dat het aantal mentale klachten onder jongeren van 16-25 jaar schrikbarend hoog is. Het ervaren van stress speelt hierbij een rol. Arnhemse huisartsen en hulpverleners bevestigen dit beeld. Laten we deze week de jongeren in Arnhem zegenen en opdragen aan onze God.

Ervaren stress door...



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
21	22	23	24	25	26	27

Eenoudergezinnen

Ongeveer 8% van de Arnhemse huishoudens is een eenoudergezin. De meeste van deze gezinnen ontstaan na een scheiding. Het kan ook een gevolg zijn van het overlijden van een van de ouders of een bewuste keus voor alleenstaand ouderschap. In veel gevallen is er een stabiel gezin. Soms zijn er grote problemen.

We kunnen danken voor toewijding en liefde van ouders, en daarnaast bidden voor:

- kinderen in eenoudergezinnen met financiële problemen (1 op de 6)
- gezinnen waar verdriet en rouw is vanwege afwezigheid of verlies van een van de ouders
- alleenstaande moeders of vaders die lijden aan stress of eenzaamheid

Laten we de helpende hand bieden waar we kunnen en laten we bidden voor deze gezinnen: voor herstel, voor bescherming en voor rust.

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
28	29	30	31	1	2	3

Pinksteren – Het Feest van de Geest

Deze week vieren we het Pinksterfeest. Het feest dat voor sommigen het minst tot de verbeelding spreekt. De Heilige Geest die over de volgelingen van Jezus wordt uitgestort en daarna telkens weer wordt uitgestort in ieder die gelooft. We hoeven niet meer ver weg om God te ontmoeten. Hij is dichtbij gekomen. In ons. Hij helpt ons onderscheiden wat goed en kwaad is. Door Hem kunnen we God aanbidden. Hij verandert ons. Hij geeft ons kracht om van Jezus te getuigen. Laat ons bidden dat we open staan voor de werking van die Geest. Dat Hij onze angst en onzekerheid verandert tot vrijmoedigheid om voor ons geloof uit te komen.

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2021 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

