

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

juni 2023

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1

zondag

4

maandag

5

dinsdag

6

woensdag

7

donderdag

8

vrijdag

9

zaterdag

10

Cranevelt

Deze week bidden en danken we voor hen die wonen in deze wijk in Arnhem-noord. Inwoners zijn hier betrokken op elkaar, de wijk wordt vaak gezien als een dorp in de stad. Sociale contacten zijn hier goed, zo'n beetje elke straat heeft een eigen appgroep en veel straten doen mee aan de jaarlijkse burendag.

Men spant zich in voor het behoud van de sportschool en men kan elkaar ontmoeten in het buurtcentrum. Via onzebuurtfabriek.nl worden initiatieven ontplooit, zoals de moestuin, het reparatiecafé, een klimaatcafé, maaltijden. De creativiteit en de kleinschaligheid helpen mee bij het gevoel van verbondenheid. Open kerkgebouwen zijn helaas helemaal verdwenen uit de buurt en dat wordt wel gemist.

- we danken voor zoveel warmte, betrokkenheid en inventiviteit
- we bidden voor vervulling van behoeften van de mensen, dat eenzaamheid niet de kop op steekt
- we bidden voor de christenen in de wijk, dat ze ten volle meedoen en onderlinge betrokkenheid groeit



zondag

11

maandag

12

dinsdag

13

woensdag

14

donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

17

Geslaagd?!

In Arnhem zitten 10.000 jongeren op een middelbare school. Enkele duizenden scholieren hebben in mei examens gedaan en zij krijgen deze week de uitslag. Het zal blijken dat velen hun diploma hebben gehaald. Anderen moeten nu nog even hard aan de slag voor herexamens of zullen misschien moeten wachten op nieuwe kansen in het volgend schooljaar. Voor al die scholieren dus een spannende tijd en een week met uiteenlopende emoties.

- we danken voor scholen en docenten, voor goed onderwijs in Arnhem, voor het werk en de aandacht
- we bidden voor alle examenkandidaten, voor hen die feestvieren en voor hen die na deze week nog spanning of verdriet hebben
- we bidden voor al deze jonge Arnhemmers die staan voor een hele nieuwe fase in hun leven, voor vertrouwen en hoop bij het zoeken en bewandelen van nieuwe wegen
- we bidden voor een fijne vakantie voor hen die klaar zijn en we bidden voor rust en kracht voor hen die nog aan de bak moeten



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
18	19	20	21	22	23	24

Vluchtelingen

Er is en blijft beweging rondom de doelgroep van vluchtelingen in onze stad en daarom blijft gebed belangrijk.



We kunnen bidden en danken:

- voor de opvanglocaties voor vluchtelingen in Arnhem, zoals de AZC's aan de Groningensingel en in de Elderhoeve, de opvanglocatie voor minderjarigen aan de Velperweg, en de verschillende plekken bestemd voor Oekraïense vluchtelingen
- dat degenen die hier verblijven een warm thuis mogen hebben, ondanks uitdagingen en onzekerheid
- voor uitgeprocedeerde asielzoekers en asielzoekers die al lange tijd wachten op meer zekerheid
- voor initiatieven van vrijwilligers en medewerkers van Vluchtelingenwerk, het AZC en andere instanties
- voor de opzet van een House of Joy in Arnhem-Zuid, waar met hulp van kerken activiteiten voor vluchtelingen kunnen worden opgezet

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
25	26	27	28	29	30	1

Keti Koti



Met Keti Koti wordt de afschaffing van slavernij in Nederland herdacht en gevierd. De hele maand juni zijn in Arnhem activiteiten vanuit het streven *'bij te dragen aan het behoud en stimuleren van een stad waarin de inwoners wederzijds begrip en respect voor elkaar hebben, waar de diversiteit omarmd wordt en waar inclusiviteit de norm is'*. De feestdag op 1 juli verwijst naar de afschaffing op 1 juli 1863 van de slavernij door Nederland. Deze week begint op 25 juni met een herdenkingsdienst in de Waalse kerk en de Werkgroep Keti Koti biedt ons voor gebed ook in andere kerken de volgende voorbeden aan:

- laten we bidden voor een wereld, vrij van racisme en meedogenloosheid en om inzicht bij en vergeving voor daders van de gruwelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de slavernij in Suriname
- bidden we voor gerechtigheid aan de erfgenamen van de tot slaaf gemaakte in Suriname
- bidden we om bescherming tegen kinderarbeid, vrouwenhandel in alle vormen van moderne slavernij wereldwijd en voor behoud van belangrijke geloofswaarden in het onderwijs en in de maatschappij, zoals rechtvaardigheid, vrijheid en gelijkwaardigheid, respect en vergeving
- bidden we voor de huidige en toekomstige generatie; dat ze vrij mogen zijn van verbittering om het slavernijverleden en vrij van angst voor een toekomst met verborgen vormen van slavernij

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

