

Gemeenteschets Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) “Koepelkerk” Arnhem

Onze Missie:

Zie Jezus!

“Ga dan heen en maak alle volken tot Mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles wat Ik u bevolen heb.”

(deze tekst staat boven onze preekstoel)

De missie van onze gemeente is afgeleid uit wat de bijbel zegt over het doel van de gemeente en is als volgt samengevat: “Uit genade God groot maken, Jezus volgen en verkondigen”. Daarmee willen we zeggen: “wij mogen Jezus Christus volgen en alles van Hem verwachten! Wij mogen een biddende gemeente zijn, levend uit genade. Wij mogen Gods naam groot maken door mensen te vertellen van Jezus Christus en te leiden tot Hem, elkaar op te bouwen in geloof en naar elkaar en anderen om te zien”.

Kenmerken van onze gemeente

Samenstelling van de gemeente

We zijn een jonge gemeente van ruim 1200 leden. De helft van onze leden is 35 jaar of jonger. De meeste van onze leden komen uit Arnhem, maar inmiddels ook uit de (verre) omgeving. We zijn volop in beweging en staan als gemeente letterlijk en figuurlijk met het hart in de stad.

Kerkelijke organisatie en samenwerking

De kerkraad heeft de leiding over de gemeente gekregen met het doel om dienstbaar te zijn aan de gemeenteleden. De Kerkraad bestaat uit twee gedeelten; het Bestuursteam en de Pastoraal-Diaconale Raad. Het Bestuursteam is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en het functioneren van de taakvelden, waaronder ook alle commissies, werkgroepen en functies in de gemeente vallen.

Kenmerkend voor onze gemeente is de samenwerking en betrokkenheid op en bij diverse gemeentestichtingsprojecten/pioniersplekken in Arnhem en omgeving. Daarnaast organiseren we jongeren activiteiten met verschillende kerken in Arnhem.

Geestelijke ligging

We willen graag een open, gastvrije kerk zijn met een herkenbaar christelijk karakter. We zijn een kerk in beweging en we staan midden in de samenleving. Er is ruimte voor traditie, maar zeker ook voor vernieuwing. We houden van diversiteit in onze erediensten en geven daartoe sinds begin dit jaar ook de ruimte aan gemeentesprekers. We willen leven vanuit wat God ons geeft en dat is meer dan genoeg!

Gemeenteleven

Het is ons verlangen om onze erediensten zo breed en gevarieerd mogelijk in te vullen. Zo kunnen we met jong en oud, gast of lid, samen onze Here God aanbidden en groot maken. Elkaar ontmoeten en gevuld en gevoed weer op weg gaan. De dienst wordt vormgegeven met en door onze gemeenteleden. Zo is er een gastheer/vrouw, een schrijflezer, verschillende muzikanten, technici die beeld en geluid verzorgen, een lid van het gebedsteam dat het gemeentegelied verzorgt. We mogen genieten van wat God ons daarin geeft.

Omdat het grootste gedeelte van onze gemeente bestaat uit kinderen en jongeren vraagt dit veel van onze aandacht. Voor kinderen van 1-4 is er crèche tijdens de ochtenddienst; voor de kinderen van 4-12 is er kinderbijbelklas. Voor jongeren van 12-16 is er Club United; een vorm van ontmoeting en vorming/toerusting. Momenteel nemen er ongeveer 95 jongeren aan deel, verdeeld in groepjes (op leeftijd) van 8-11 met 2 eigen leiders voor de twee laatste jaren. De eerste 2 jaar worden verzorgd door de ouders. Voor onze jongeren van 16 jaar en ouder is er op de dinsdagavond catechisatie. Daarin wordt in kleine (vaste) groepen doorgesproken over een thema, gebaseerd op geloof, geloofservaringen en de bijbel. Daarbij staat voorop dat de relevantie van het onderwerp dichtbij wordt gebracht. Daarbij is er alle ruimte voor geloof, vragen, twijfel en (on)zekerheid. Daarnaast organiseren jongeren Connected-avonden, waar ontmoeting en geloofsgesprekken centraal staan.

Voor volwassenen zijn er diverse bijbelstudiegroepen, gebedsgroepen en worden met enige regelmaat cursussen aangeboden, zoals de marriage course en thematische studies in het leerhuis dat we samen met de Kruiskerk onderhouden. We zijn een gemeente waarin veel gebeurt en een groot aantal leden is actief in raden, koepels, kringen, werkgroepen, commissies, taakvelden en teams. In onze gemeente zijn veel gaven en we weten ons hiermee rijk gezegend.

De erediensten worden goed bezocht en elke dienst is ook altijd online te volgen of later terug te kijken. De laatste jaren zien we evenwel ook dat een groeiende groep leden, waaronder veel jongeren, een grotere afstand tot kerk en geloof ervaren. We zien dat vanzelfsprekendheden, zoals het lidmaatschap van een bijbelstudiegroep, het op een bepaalde leeftijd doen van belijdenis of het wekelijks bezoeken van de erediensten, minder worden. Ons verlangen en ons gebed is dat we met elkaar Jezus blijven volgen en manieren vinden om in deze tijd ons geloof te delen en gemeente te zijn. Als kerk willen we ons committeren aan het gedachtengoed van Samen Jong. Juist omdat het niet gaat om korte, snelle acties om jongeren te trekken, maar echt om een cultuurverandering. Omdat wij geloven dat we kunnen groeien een kerk te zijn voor alle generaties.

Pastoraal klimaat

Om de onderlinge verbinding optimaal te ondersteunen en faciliteren maken we gebruik van onze koepelstructuur. Het is ons verlangen dat ieder lid van onze gemeente zich gezien voelt. Daarom zijn de koepels met name gericht op onderlinge zorg. Elk gemeentelid (kind, jongere, volwassene, oudere) heeft een plekje in een koepel die bestaat uit 7 tot 10 adressen. Iedere koepel heeft een eigen koepelwerker. Een aantal koepels samen (geografisch georiënteerd) noemen we een wijk. Iedere wijk heeft een eigen pastoraal-diaconale ouderling. De koepelwerkers en ouderling samen noemen we een wijkteam. Zo zijn de pastorale en diaconale verantwoordelijkheid voor ieder individueel gemeentelid binnen de gemeente en ook de kerkraad geborgd. Deze opzet is relatief nieuw en vraagt aandacht. Er zijn koepels en wijken die bloeien, er zijn er ook die weinig actief zijn. De zorg binnen de gemeente, de onderlinge verbinding en het zoeken van verdieping zijn aandachtspunten in de ontwikkeling van onze gemeente en haar leden.

Demografische kenmerken

Onze Koepelkerk is gesitueerd in het centrum van de stad Arnhem. De leden wonen hoofdzakelijk in Arnhem en omliggende plaatsen zoals Oosterbeek, Wolfheze, Velp, Rheden, Duiven, Westervoort, Elst en Driel. Arnhem is een historische stad, gelegen aan de Rijn, bekend om de vele mooie parken in de stad, de groene, uitgestrekte (hoge) Veluwe daaromheen en aan de zuidkant de Betuwe. In en rond Arnhem is veel te genieten, of je nu houdt van fietsen, wandelen, watersport of cultuur. Er zijn meer dan genoeg gemeenteleden actief in diverse sportverbanden/teams!

Ook op het gebied van scholing kent Arnhem een rijk aanbod. Aan christelijk onderwijs is er in Arnhem-Noord, naast het Sonsbeekpark basisschool bijbelgetrouw onderwijs Pieter Jongeling , aangesloten bij de Cordeo-scholengemeenschap. In Arnhem-Zuid staat Evangelische Basisschool de Rank. In Arnhem-Noord is ook een vestiging van Guido (voortgezet onderwijs). Ook alle soorten vervolgopleidingen zijn ruim vertegenwoordigd in Arnhem en omstreken.

Recente ontwikkelingen:

De gemeente van de Koepelkerk is constant in beweging. We hebben het goed met elkaar en mogen genieten van het vele dat onze Hemelse Vader ons geeft! Natuurlijk zijn er verschillen in opvatting, ervaart de één volop verbinding met zijn/haar broers en zussen en is een ander er juist naar op zoek. In de afgelopen jaren hebben we meerdere intensieve ontwikkelingen doorgemaakt: het vertrek van twee predikanten, besluiten over vrouw & ambt en kind & avondmaal, we werkten samen aan verschillende jaarthema's zoals Samen Jong, Jezus volgen en mijn seksualiteit – richtlijnen rondom homoseksuele relaties. We hebben Scipio in gebruik genomen voor onderlinge communicatie. Ook ondervinden we, net als vele andere gemeenten, de gevolgen van de coronacrisis. Naast beperkingen brengt dit ook mooie dingen met zich mee; we zijn elke zondag (en elke extra bijzondere dienst door de week) dankbaar voor de online mogelijkheden. Voor wie nieuwsgierig is? Kijk gerust eens naar [KoepelkerkOnline - YouTube!](#)

Wat hebben we te bieden

De Koepelkerk is een boeiende, levendige stadsgemeente met veel diversiteit waarin we ons verbonden weten in het vertrouwen op de Here God als onze verlosser. Een gemeente die op veel manieren participeert in de samenleving en de ontwikkelingen in onze stad. Velen dragen actief bij aan de invulling van taken en activiteiten, zowel binnen als buiten onze kerkelijke gemeenschap.

Ons huidige team van betaalde krachten bestaat uit een fulltime predikant (ds. Cornelis Hamstra), een stadswerker (Wim Bos) partime en de koster (Derk Harlaar) parttime. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkraad, welke specifiek is belegd bij het Bestuursteam. Er zijn een begeleidingscommissie en functioneringscommissie actief die regelmatig met hen in gesprek gaan. Daarnaast is er ruimte voor een 2^e predikant of kerkelijk werker ter ondersteuning van ons team.

Versie 8 september 2023