

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

december 2023

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

zondag

3

maandag

4

dinsdag

5

woensdag

6

donderdag

7

vrijdag

8

zaterdag

9

Na de Alpha...

De afgelopen maanden heeft de Alpha cursus plaats gevonden (www.alphacursusarnhem.nl): een open kennismaking met de basis van het christelijk geloof, op drie locaties (Geitenkamp, Elderveld en Malburgen), waaraan mensen uit twaalf kerken mochten meewerken. Voor alle betrokkenen was dit opnieuw een mooie en intensieve periode. We hopen dat iedereen dit een plek gaat geven in het eigen leven. En dat plekken ontdekt worden waar het geloof samen met anderen beleefd kan worden.

Laten we:

- danken voor de deelnemers en vrijwilligers die deze Alpha samen hebben meegemaakt
- danken voor de groeiende samenwerking tussen kerkmensen uit verschillende achtergronden
- bidden voor de deelnemers dat de cursus duurzaam mag doorwerken in hun relatie met God
- bidden dat onze harten open mogen staan, zodat Alpha deelnemers en andere jong-gelovigen, een passende gemeenschap mogen vinden waar het leven met God verder kan groeien



zondag

10

maandag

11

dinsdag

12

woensdag

13

donderdag

14

vrijdag

15

zaterdag

16

Moslimgemeenschap in Arnhem

22% van de inwoners uit Arnhem komen uit Turkije en Marokko. Daarnaast zijn er vluchtelingen uit onder andere Bosnië, Syrië, Afghanistan en Iran. De grote bevolkingsgroepen hebben een of meerdere moskeeën waar zij hun godsdienst beleven. Door de politieke en wereldwijde ontwikkelingen hebben veel moslims het gevoel tweederangs te zijn in de stad.

Deze week kunnen we bidden voor:

- liefde en begrip voor de moslimse stadsgenoten, dat zij zich volwaardig stadsburger mogen voelen
- het Interreligieus Netwerk Arnhem waarin mensen van islamitische, joodse en christelijke achtergrond elkaar ontmoeten en spreken
- dat wij als Arnhemse christenen in houding en gevoel naast onze islamitische medebewoners mogen gaan staan



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
17	18	19	20	21	22	23

Het Arnhemse Broek

Het Arnhemse Broek is een typische vooroorlogse en dichtbebouwde wijk ten oosten van het centrum. Met kleinere arbeiderswoningen maar ook met ruime jaren dertig boven- en benedenwoningen aan de Johan de Wittlaan. Vanaf 2003 ondergaat 't Broek een grootschalige herstructurering waarbij al veel is gesloopt en nieuwgebouwd. Het wordt intussen een meer diverse wijk met zowel nieuw als oud elan. Er wonen hier relatief veel mensen met lagere inkomens. Er heerst in sommige straten een bijzondere en hechte cultuur waarbij bewoners elkaar kennen en voor elkaar opkomen. De wijk kent sociale problemen. Er is werkloosheid en het aantal bijstandsuitkeringen is hoog.

- we kunnen danken voor de mensen die hier wonen en die bijdragen aan onderlinge verbondenheid en steun
- bidden voor mensen die tekorten ervaren, bijvoorbeeld in financiën, in relaties of in een taalachterstand
- danken en bidden voor plekken van verbinding en support: [Broek Omhoog](#), [Symfonie](#), [Het Fort](#), [Zij = Wij](#) en [Moskee Al Fath](#)
- bidden dat overlast en criminaliteit in de wijk afneemt, dat men zich voldoende veilig voelt



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
24	25	26	27	28	29	30

Gedetineerden

Aan de oostkant van de wijk Malburgen staat de Penitentiaire Inrichting Arnhem. Deze gevangenis wordt ook wel de Blue Band Bajes genoemd vanwege de blauwe strepen op de gevel. Laten we in de week van kerst bidden voor de daar verblijvende gedetineerden – en laten we bidden voor onszelf. Kun je de mensen in de Blue Band zien als jezelf? De gevangensmuren zijn dik, maar het lijntje tussen hen en jou is dunner dan je denkt. Zij hebben net als jij een lichaam, relaties, dromen, schaduwzijden, geloof, talenten. Kortom, bid voor hen als voor jezelf.

Laten we bidden:

- voor vrede: dat iets van het Licht van Kerst mag binnenkomen en dat personeel en gevangenen onderling goed voor elkaar zijn
- voor de geestelijke verzorging: dat het evangelie van genade en bevrijding mag doorklinken in de aanwezigheid
- voor ons allen als Arnhemmers: dat we stoppen met het wij/zij-denken en geen verdere veroordeling maar de nodige hulp bieden



Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2023 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

