

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

februari 2024

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	1	2

zondag

4

maandag

5

dinsdag

6

woensdag

7

donderdag

8

vrijdag

9

zaterdag

10

Presikhaaf

Presikhaaf (15.000 inwoners) is een jarenzestigwijk. Laagbouwoningen en een frisse nieuwbouwwijk met ooit het modernste winkelcentrum van het land. In de loop der jaren raakte Presikhaaf in verval. In de laatste vijftien jaar is veel geïnvesteerd in het opknappen van de wijk. Veel van de oude flatjes van vier hoog zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor eengezinswoningen. Er zijn nog altijd veel kwetsbare bewoners. De werkloosheid in met name Presikhaaf West is veel hoger dan gemiddeld.



- laten we bidden voor hen die aan de zijlijn staan; dat wegen worden ontdekt en gegeven kansen worden gepakt
- we kunnen danken voor het grote aantal bewonersinitiatieven, voor de vele kinderen in de buurt en voor het mooie en unieke park aan de rand van de wijk
- vele anderstaligen hebben moeite om te participeren door onvoldoende kennis van het Nederlands
- er zijn delen van de wijk waar mensen weinig contact maken. Vervreemding en eenzaamheid groeit en er is er weinig wederzijds begrip tussen leeftijden en culturen. We kunnen bidden dat inwoners elkaar zien staan en dat ze verantwoordelijkheid nemen voor hun straat, flat of buurt

zondag

11

maandag

12

dinsdag

13

woensdag

14

donderdag

15

vrijdag

16

zaterdag

17

Vastentijd

Deze week start op woensdag de veertigdagen of vastentijd. Voorafgaand wordt carnaval gevierd, een uitbundig feest waarin rollen worden omgedraaid, waarin van oorsprong rangen en standen er even niet zijn. Op aswoensdag start de vastentijd met vieringen in verschillende kerken. De veertigdagen of vastentijd is een tijd van bezinning en omkeer als voorbereiding op de Goede week van Pasen.



- laten we bidden voor de carnavalsfeesten in de stad, dat het feesten van vreugde en verbinding mogen zijn
- laten we bidden voor mensen die bewust de vastentijd ingaan, keuzes maken wat ze deze 40 dagen achterwege laten om zich zo meer te richten op de omgang met God, hun naasten en de wereld

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
18	19	20	21	22	23	24

Schulphulpverlening

In Arnhem wonen circa 3.000 mensen die een vorm van schuldhulp krijgen. Arnhemmers kunnen in de problemen komen door domme pech en/of verkeerd gemaakte keuzes. Schulden kunnen hoog oplopen en door stress en onoplettendheid kan zo'n situatie snel escaleren. Schuldhulpverlening is erop gericht dat mensen met problematische schulden weer grip op hun financiën krijgen. Bij schuldsanering gaat al het inkomen naar schuldeisers en krijgt de persoon zelf een klein bedrag om van te leven. Na drie jaar schuldsanering en bij 'goed gedrag' wordt het restant van de schuld dan kwijtgescholden.

We kunnen bidden:

- dat geldzorgen niet te lang duren, zodat men het hoofd tijdig leeg krijgt voor een nieuw begin
- voor mensen met schulden, dat ze niet kapot gaan aan stress en verantwoordelijkheid leren nemen
- voor schuldeisers, voor wijze beslissingen en mildheid op zijn tijd
- voor hulpverleners: preventie, tijdige signalering en goede hulp, voor goede bereikbaarheid
- voor betere onderlinge samenwerking tussen instanties en (vrijwilligers-)organisaties: de gemeente Arnhem, kerken en diaconieën, moskeeën en islamitische verenigingen, caritas instellingen, Vincentius Vereniging, Humanitas, Rijnstad, SWOA, wijzijnoprecht.nl en Schuldhulpmaatje



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
25	26	27	28	29	1	2

Polarisatie & Verbinding

Arnhem is een diverse stad. In achtergrond, in welstandsniveau, in politieke keuzes, in geloof en cultuur komen we elkaar vaak in onze verschillen tegen. Diversiteit is iets om ook van te genieten maar regelmatig bereiken we elkaar als Arnhemmers totaal niet. We begrijpen de ander niet en kunnen ons ook stevig irriteren aan andere stadsgenoten. Kunnen we bidden:

- dat we leren om goed met elkaar samen te leven
- dat we altijd de ander uitnemender achten dan onszelf
- dat we eerlijk zijn over ons eigen falen en tekortschieten
- dat we op tijd mildheid en genade ontdekken, voor onszelf, voor elkaar
- dat we elkaar niet ontwijken of bevechten, maar durven aanspreken en bevragen

Dat we een stad mogen zijn waar we vrede nastreven.



Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2024 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

