

Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

december 2024						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
1	2	3	4	5	6	7

Advent

Advent is een tijd van hoop en verwachting. In het duister in de wereld en onze eigen omgeving is het een uitzien naar Licht. Licht dat komen zal. Daarmee is het meer dan voorbereiden op Kerst, het is uitzien naar een tijd waarin wapens tuingereedschappen worden.

We bidden deze week voor:

- licht voor mensen die de ervaring hebben opgesloten te zijn in het duister van hun leven, dat kunnen we ook zelf zijn
- licht op onrustige situaties en spanningen in de stad, zodat verbinding en saamhorigheid kan worden gevonden en we elkaar als medemensen in de ogen kunnen kijken
- plekken waar we Licht zien schijnen in de stad, op plekken waar het licht ons verrast



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
8	9	10	11	12	13	14

Lichtjesdag

Op 8 December is het [wereld lichtjesdag](#). Op deze dag komen mensen over de hele wereld bij elkaar om om 19.00 uur een lichtje aan te steken en overleden kinderen te herdenken. Het is een dag die voor mensen die te maken hebben met het overlijden van een kind in het teken staat van rouw en verdriet, maar ook van hoop.

- laten we deze week bidden voor alle Arnhemmers die te maken hebben met het overlijden van een kind
- dat zij troost mogen ervaren in hun verdriet en ontreddering en steun van God en hun medemens



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
15	16	17	18	19	20	21

Huissen

Huissen grenst in het zuidoosten aan Arnhem en is al sinds 1314 een stad. Vanaf 2001 is Huissen een onderdeel van de gemeente Lingewaard en er wonen nu bijna 20.000 mensen. Hoewel Huissen ook een forensenstad is geworden, speelt de tuinbouw van oudsher een belangrijke rol. De stad onderhoudt oude tradities, zoals de processie, de Huissense Gilden, de kermis alsmede het eigen dialect. De stad heeft een 'zuidelijk karakter', want is vroeger niet meegegaan in de Reformatie. Sinds 11 november is het carnavalseizoen weer van start.

De vergrijzing neemt in Huissen toe: zorgvragen en wooneisen veranderen hierdoor snel. Vanuit de gemeente krijgt de wijk Zilverkamp aandacht: vanwege deze vergrijzing en vanwege het relatief grotere aantal zogenaamde 'kansarme werklozen' en zzp-ers met weinig inkomenszekerheid.

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
22	23	24	25	26	27	28

Gedetineerden

Aan de rand van Malburgen staat de Penitentiare Inrichting Arnhem. Deze gevangenis wordt ook wel de Blue Band Bajes genoemd vanwege de blauwe strepen op de gevel. Laten we in de week van kerst bidden voor de daar verblijvende gedetineerden:

- dat zij groeien in geloof, hoop en liefde
- dat ze respect ontvangen, gezien worden als mens, dat ze onderling ook goed voor elkaar zijn
- voor bescherming van hun gezinnen
- voor nieuwe kansen voor allen na de detentie
- dat het licht van het kerstevangelie mag doordringen in harten

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
29	30	31	1	2	3	4

Vrede in de wereld en in Arnhem

Bij de overgang naar het nieuwe jaar kijken we terug op het voorbije jaar. Dat was zeker geen voorbeeld van vrede in de wereld, met oorlogen in Oekraïne en Israël en de Palestijnse gebieden. En met tal van onzichtbare oorlogen die ook nog woeden. De opvang van Oekraïense vluchtelingen en de toenemende polarisatie tussen bevolkingsgroepen laten zien dat onze stad hier gevolgen van ondervindt.

Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. In het Interreligieus Netwerk Arnhem komen leiders vanuit de islamitische, joodse en christelijke gemeenschappen bijeen om samen te praten over hoe we met elkaar kunnen samenleven.

- bidt voor vrede in de wereld en voor alle initiatieven die in Arnhem vrede bewerkstelligen, ook in 2025!

Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2024 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: kalender@stadsgebedarnhem.nl

