

# Gebedskalender

elke week bidden voor Arnhemmers

januari 2025						
zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

## Week van gebed voor eenheid 2025

In de week van 19 tot en met 26 januari hebben we ook in Arnhem opnieuw de jaarlijkse gebedsweek. Christenen uit de hele stad zijn welkom om zich met elkaar en met God te verenigen op diverse locaties in de stad. Van de Eusebiuskerk trekken we een lijn naar andere beeldbepalende locaties, waar we elkaar die week kunnen ontmoeten: de bibliotheek, de daklozenopvang, de hogeschool, het wijkcentrum en de stadsnatuur. We bidden en we danken voor dat wat ons hart raakt en wat ons in beweging brengt, met dat we in de stad gekregen hebben aan creativiteit, zorgzaamheid, ontplooiing, verbinding en duurzaamheid. Kijk voor het gedetailleerde programma inclusief locaties voor vieringen en gebedsuren op:

[www.weekvangebedarnhem.nl](http://www.weekvangebedarnhem.nl)

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
5	6	7	8	9	10	11

## Creativiteit in Arnhem

Ieder mens heeft creativiteit gekregen, daar kunnen we voor danken. We kunnen bidden voor creativiteit als een bron - in het Goddelijke en via mensen. Dat we mogen ontdekken hoe we dit in kunnen zetten om problemen in stad en regio aan te kunnen of op te lossen. In totaal zijn 1.300 individuen en bedrijven actief in de creatieve sector in Arnhem. Qua werkgelegenheid en ook financieel zijn daar vaak onzekerheden.

Laten we deze keer speciaal bidden voor:

- de vele creatieve opleidingen op MBO-niveau, op de HAN en ArtEZ hogeschool voor de kunsten
- de modeontwerpers en grafisch designers, de beeldende en de podium-kunstenaars en de musici
- dat we met elkaar steeds weer ontdekkingen doen in de kunsten en ons hierdoor laten inspireren

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
12	13	14	15	16	17	18

## Zorgzaamheid in Arnhem

Deze week bidden we voor zorgzaamheid. In gebed mogen we weten dat het God is die ons voorgaat in liefde en zorg voor onze stad. We leren van Jezus onze ogen te richten op diegene wiens nood niet of slecht gezien wordt. Wie zijn dat in onze stad? In het bijzonder kunnen we nu bidden voor dak- en thuislozen.

- voor Het Kruispunt (huiskamer voor daklozen), De Duif (nachttopvang) en de soepfiets van het Leger des Heils die ronde doet door de binnenstad. Voor middelen en mensen die deze plekken in stand houden
- bidden dat we als stad oog mogen hebben en houden voor onze dak-en thuisloze stadgenoten
- de groep thuislozen in onze stad groeit. Gebed wordt gevraagd voor wijsheid bij het maken van keuzes bij zorg en aandacht ook voor deze stadsgenoten

zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
19	20	21	22	23	24	25

## Ontplooiing in Arnhem

Deze week kunnen we bidden voor de vele jongeren, zowel scholieren, werkenden als studenten in Arnhem. Tegelijk willen we bidden voor mensen die met jongeren werken: jongerenwerkers en docenten.

- dat er plekken zijn waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en leuke dingen kunnen doen samen
- dat studenten en scholieren de draad van hun opleiding weer kunnen oppakken na de feestdagen en zien dat (praktijk) leren uitzicht geeft voor de toekomst
- dat jongerenwerkers en docenten ruimte in hun hoofd en hart hebben voor de jongeren waar zij mee werken. Mooie voorbeelden zijn: [Presikhaaf University](#) en [Artez](#)



zondag	maandag	dinsdag	woensdag	donderdag	vrijdag	zaterdag
26	27	28	29	30	31	1

## Verbinding in Arnhem

Jezus heeft ons geroepen om licht te zijn in deze wereld. De plek waar dat het beste tot zijn recht komt is in de omgeving waar wij wonen, de wijk. Arnhem kent veel buurthuizen, waar wijkbewoners graag naar toe gaan. Deels ondersteund door professionele welzijnswerkers, deels gerund door vrijwilligers. In enkele buurthuizen zijn ook christenen actief en komen enkele gemeentes samen. Door deze ontmoetingsplekken komen buurtgenoten sneller met elkaar in contact, waardoor verbinding ontstaat. We merken dat veel mensen op zoek zijn naar daadwerkelijke verbinding. Dat is een prachtige aanleiding om in alle bescheidenheid iets van ons licht in deze wereld te laten schijnen.

- dank voor alle buurthuizen en ontmoetingsplekken in de wijken
- voor alle professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk
- dat we als christenen de weg naar de wijk mogen vinden



Met de gebedskalender willen we gericht gebed stimuleren voor Arnhem en de Arnhemmers. De kalender wordt maandelijks opgemaakt en geeft per week een ander gebedsthema aan. Iedereen kan meedanken en meebidden voor wat we ontvangen en zien in onze stad. De Arnhemse gebedskalender is een initiatief van het Pioniersnetwerk Arnhem & regio. In 2025 wordt de kalender gemaakt en verspreid door: Wim Bos (Stadswerker Koepelkerk), Marieke Meijer-Bernard (Stadsklooster Arnhem) en Rick Jansen (Villa Klarendal).

Voor aanmeldingen, vragen, dankpunten, gebedspunten: [kalender@stadsgebedarnhem.nl](mailto:kalender@stadsgebedarnhem.nl)

